

Homilie zondag 12 februari 2023

Door God geliefde Mensen,

Kiezen voor de juiste weg...

Dé juiste Weg, dé Waarheid, dé Wet...

Wat is waarheid? Wat is de juiste weg? Wat is de juiste wet?

Wat vroeger doodzonde was, wordt vandaag soms met heel andere ogen bekeken.

Is dat dan een juistere weg? Of zijn we dan met z'n allen het juiste spoor kwijt?

En waar de Joodse levensbeschouwing 616 wetten nodig heeft om een goed mens te zijn in Gods ogen, hebben Christenen enkel de 10 wegwijzers, de Decalog, nodig.

Waar Christenen de vrijheid hebben om hun vasten zelf gestalte te geven,

is de ramadan bij de islamieten heel nauw omschreven en eten en drinken ze niet van zonsopgang tot zonsondergang.

Men mag niet doden

maar in een oorlog lijkt alle moorden toegelaten

want 'men vecht om het leven te redden van zijn landgenoten'.

Gandhi daarentegen toonde dat het kiezen voor de liefdevolle weg van geweldloosheid- Ahimsa - de kracht had om India te bevrijden van kolonisatie. Zonder wapengekletter!

Hoe moet een mens dan kiezen voor de juiste weg? Het lijkt pure willekeur...

De lezingen van vandaag wijzen ons gelukkig de juiste weg, de weg die ten leven leidt, die toekomst opent!
Ik citeer:

‘Het is verstandig te doen wat de Heer behaagt.’

‘Gelukkig wie voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig zij die acht slaan op wat God als weg wijst en God zoeken met heel hun hart.

Geef mij begrip om uw aanwijzingen na te leven.

‘Wij verkondigen een goddelijk wijsheid, bestemd voor onze verheerlijking.’

‘Ik ben niet gekomen om Wet noch Profeten op te heffen
maar om de vervulling te brengen.

De naam van de Joodse Wet ‘ Thora ‘werd jammer genoeg in de Griekse vertaling vertaald met het begrip ‘Nomos’.
Zo krijgt de wet, de Thora, een juridische klank.

De Thora wordt een gebod, een manier om te oordelen en te veroordelen.

De joodse Thora, waar Jezus mee opgroeide, was en is echter een Liefdesboodschap.

Het zijn Wegwijzers, Aanbevelingen ontvangen van Jahweh - Ik ben, Nabije Liefdevolle Aanwezige.

Jezus , vanuit Godsverbondenheid,

ervaart God als een Vader die ons Mensen, zijn Kinderen, Levenswijsheid doorgeeft,
ons Wegen van Liefde toont, Wegwijzers ten Leven.

De Thora, de Wet, is een teken van Gods Liefdevolle Zorg om zijn volk.

Jezus wil deze Wet Vervullen: vervolmaken, verinnerlijken, terug met Jahweh verbinden.

Voortaan zijn de verhoudingen van de mens tot God niet meer gesteund op de wet maar op de Openbaring van Tederheid.

De Wet is niet afgeschaft! Ze is van gedaante veranderd.

Dankzij Jezus is de Thora terug gebracht naar wat onze Schepper ermee bedoeld heeft.

We kunnen ons nu laten gezeggen door Gods Liefdevolle Woord.

De ervaring te hebben dat God met ons geluk begaan is en niet met onze ondergang, is een Vreugde, geen last.

De Thora is Wegwijzer om geluk te vinden door in Godsverbondenheid te leven.

Kern is Liefde!

Goddelijke Aanbevelingen, Wegwijzers, Wetten vanuit Liefde openen Toekomst.

De Wet zijn Wegwijzers naar het Rijk Gods, het Rijk der hemelen, het Paradijs.

Houd de lagen, de dimensies van de Schepping, van het Menszijn voor ogen: fysiek, psychisch, spiritueel.

Als de Mens overgaat tot daden die Zichzelf, de Ander, de Planeet, het Leven schaden

en de Liefde, God, vervangen door het kwade, wat men de duivel noemt,

dan zijn deze daden eerder reeds onbewust ontstaan in de psychische laag:

in ons denken, in gevoelens die we ontkennen of de bovenhand laten nemen

omdat we ze niet bewust onder ogen zien.

Ruimer dan deze dimensies, is wortelen in Gods Licht en in het Licht van God in ons, ons Innerlijk Kompas.

Dan volgen we Gods Wet die het Leven beschermt, laat groeien,

een Wereld scheidt waar elke Mens tot zijn recht komt: het Rijk der Hemelen.

Gods wetten zijn Aanbevelingen, Wegwijzers , Uitnodigingen.
Luister en Kijk,
het is vastgesteld dat als Ge het Leven beschermt,
ook en vooral dat Leven dat teer en zwak en kwetsbaar is,
dat het dan goed Leven is als Mens op deze aarde. Hier is dan de hemel, het paradijs.

Luister en Kijk,
volg mijn Wegwijzer
dat je conflicten met je partner, met je familie, met je gemeenschap, met je vijand
niet laat verzuren;
dat je mekaar tegemoet treedt, dat je aandacht hebt voor de pijn van de andere, voor zijn zienswijze,
en dat het dan goed leven is.

Luister en Kijk,
als we mekaars relaties, het 'toebehoren aan een partner' respecteren en eerbiedigen,
we ons geluk niet bouwen op het ongeluk van iemand anders,
dan groeit er in een Relatie Verbondenheid,
Vrede, Liefde, Toewijding , een crisis samen overwinnen, Vertrouwen.
Dan kan Je gerust zijn als je partner zijn ding doet, de wereld intrekt en dan weer graag naar huis komt..;

Gehoorzaamheid aan De Wet= gehoor geven aan Gods Liefde!

Waar Mensen gehoor geven aan Elkaar wordt Echt Leven mogelijk en opent zich Toekomst!